

Ik ben jou niet –  
Maar jij geeft  
me geen kans.  
Je laat me  
mijzelf niet zijn.

‘Als ik jou was’ –  
Maar weet je,  
ik ben jou niet.  
Toch laat je me  
mijzelf niet zijn

Je mengt en bemoeit je  
met mijn zaken.  
Alsof ze de jouwe waren,  
alsof jij mij was.

Je bent niet wijs.  
Dom te denken,  
dat ik jou kan zijn.  
Praten, doen  
en denken als jij

God maakte mij mij.  
Hij maakte jou jou.  
In godsnaam,  
laat mij mijzelf zijn.

*Roland Tombekai*

*Gedichten uit Zwart Afrika*

*(Poems from Black Africa, Indiana University Press)*