

## Sessie 104. Aanwijzingen bij 'De paarden zijn los!'

Vandaag is het Lisa's 14e verjaardag.	Lisa's ouders trakteerden haar voor haar verjaardag met een middag paardrijden samen met een vriendin.
Sophie is een beetje een betweter die er niet van houdt dat iemand haar zegt wat ze moet doen.	's Middags komen er nog meer vriendinnen en heeft Lisa haar verjaardagsfeestje. Sophie en Lisa verheugen zich daar op en willen na het paardrijden snel naar huis.
Lisa en Sophie moeten nog leren paardrijden.	Tim de Bruin was een oppasser die 2 jaar voor meneer Simons heeft gewerkt.
Tim kwam vaak te laat en was lui op het werk.	Tim de Bruin woonde 3 kilometer van de manage, maar ging toch elke dag lopend naar zijn werk.
Tim leert autorijden in de oude zwarte Mini Cooper van zijn vriend.	Tim woonde samen met zijn moeder in een klein huisje.
De politie werd die ochtend gebeld door meneer Simons.	Meneer Simons is geen populaire man. Hij heeft er een hekel aan als mensen uit de buurt over het pad langs zijn manege lopen.
De afgelopen maanden heeft meneer Simons de politie elke week wel 2 keer gebeld.	De Club van Wandelaars in Nederland heeft in het verleden een vriendelijke brief aan meneer Simons geschreven.
Diederik en zijn vrienden brengen hun vrije tijd door met autorijden door het platteland.	Diederik en zijn vrienden maken meneer Simons vaak kwaad door hard en luid toeterend langs zijn manege te rijden.
Diederik rijdt in een zwarte auto.	Robert, een vriend van Diederik, heeft van de politie een waarschuwing gekregen voor het spuiten van graffiti op een bank in het park.
De vader van Diederik heeft er genoeg van dat Diederik vaak voor overlast zorgt.	De wandelaars parkeerden hun auto aan het einde van het pad naast de hoofdweg.
De wandelaars liepen door de weilanden van meneer Simons.	De wandelaars stopten om de vijf paarden in het weiland te aaien.
Ben Tahamata kreeg midden op de Stationsstraat ruzie met meneer Simons. Niemand leek te weten waar het over ging.	De voorzitter van de Club van Wandelaars in Nederland is Tjon Tahamata, de zoon van Ben Tahamata.

## Sessie 104. Aanwijzingen bij 'De paarden zijn los!' (vervolg)

<p>Het pad langs de manege loopt over het land van meneer Simons, maar volgens een eeuwenoud recht mogen wandelaars van het pad gebruik maken.</p>	<p>Lisa vindt het belangrijk dat je respect hebt voor de rechten van mensen, ook als je het niet met ze eens bent.</p>
<p>Sophie is jaloers op rijke mensen.</p>	<p>Ben Tahamata heeft het vaak over 'rechtvaardigheid' en 'mijn rechten'.</p>
<p>Nadat Tim ontslagen was, riep hij in café 'De Eenhoorn' dat hij het meneer Simons betaald zou zetten.</p>	<p>Meneer Simons is de eigenaar van de manege.</p>