

Voorzichtig met woorden

Pas toch op met wat je zegt!
want wat je zegt bestaat uit woorden
en woorden bestaan uit delen
en die delen bestaan uit lucht
lucht zo dun – lucht als de adem van God.

Lucht is dunner dan vuur, mist of water,
dunner dan een spinnenweb in de maan,
dunner dan waterbloemen in de morgen.

Maar woorden zijn ook sterk,
sterker dan steen of staal,
sterker dan appels, koren, vis of vlees
en zacht, zo zacht als de veren van een duif.

Dus als je gedag zegt, een verhaal of een mop vertelt
of als je een wens uit spreekt,
wees voorzichtig, wees heel voorzichtig,
wees wat je wenst te zijn.

*(Carl Sandberg
Little girl be careful what you say)*