

**Inwoners  
van  
Hamelen**

**Burgemeester**

**Raadsleden**

**Fluitspeler**

**Kinderen**

### Sessie 34. Uitspraken bij 'De rattenvanger van Hamelen'

'Ik ben erg bezorgd over deze ratten. Als ik dit probleem niet oplos, dan word ik niet meer gekozen.'	'Dit was ooit een zeer schone stad. Het is walgelijk dat het nu stikt van de ratten.'
'Duizend florijnen. Dat is een koopje.'	'Ik kon mijn ogen niet geloven. Er kwam een hele stroom ratten mijn winkel uit om de fluitspeler te volgen.'
'Dat is een veel te hoge prijs. Ik bied vijftig florijnen, meer niet.'	'Wij zijn allemaal eerlijke en hard werkende mensen.'
'Ik ga het goed doen bij de volgende verkiezingen nu ik de stad van ratten heb verlost.'	'We sterven van de honger. Iemand moet hier iets aan doen.'
'Ik denk dat ik me aan mijn deel van de afspraak heb gehouden.'	'We kunnen nergens spelen, die ratten zijn overal.'
'Ik ben nooit eerder in Hamelen geweest.'	'Mijn bal rolde onder de trap. Toen ik hem ging halen vond ik een grote zwarte rat die er op zat te knagen.'
'Kennen deze mensen de kracht van muziek niet?'	'We waren allemaal zo blij toen we door de straten huppelden.'
'Je zult er spijt van krijgen dat je de belofte breekt.'	'De deur leek achter ons dicht te slaan.'
'Het is jouw taak om het probleem op te lossen. De burgemeester houdt morgenmiddag een speciale bijeenkomst.'	'Dat zal ik doen als ik klaar ben.'
'De mensen van de stad sterven van de honger. Als we er niets aan doen dan is dat het einde van ons allemaal.'	'Dit is het eerste echt grote probleem dat onze stad heeft gehad.'
'Ze zullen ons de schuld geven.'	'Er wordt niet meer gelachen in onze stad.'
'De mensen zullen heel tevreden zijn als dit plan lukt.'	'Ik wist niet wat dit allemaal betekende.'