

Ik word wakker

Ik word wakker.

Ik ben niet mezelf.

Ik ben zonder lichaam.

Ik ben zonder gewicht.

Ik ben zonder benen.

Ik ben zonder armen.

Ik ben in de zee van mijn verstand.

Ik ben in het midden van mijn brein.

Ik drijf in een zee van helemaal niets.

Het duurt maar een knippering

van een ooglid

en dan

heb ik weer

mijn volle gewicht

mijn volle verstand

mijn hele lichaam.

Hier.

Hallo.

(Michael Rosen

Quick, let's get out of here)