

Sessie 38. Persoonskaarten bij 'De jongen die 'Wolf!' riep'

David
(de herder)

Dorpelingen

Burgemeester

Boer

David's
Moeder

Sessie 38. Uitspraken bij 'De jongen die 'Wolf!' riep'

Het was altijd al een luie jongen. Zijn vader moest altijd al achter hem aan zitten om te helpen bij het werk.	Ik wou dat hij beter zijn best had gedaan op school.
Ik schaam me rot dat hij voor zoveel problemen heeft gezorgd.	Wat zal ik met die jongen doen?
Wat er ook gebeurt, ik zal altijd van hem houden.	Wat we doen heeft altijd gevolgen.
Pas op met wat je zegt, het heeft altijd een gevolg.	Je bent verantwoordelijk voor wat je doet.
Een leugenaar wordt niet geloofd, ook al spreekt hij een keer de waarheid.	Mijn advies is dat je excuses aanbied voor het verspillen van de mensen hun tijd.
Door die dwaze jongen ben ik een paar schapen kwijt.	Schapen zijn duur.
Ik moet een andere herder zoeken.	Wolven zijn een gevaar voor boeren.
Het is al moeilijk genoeg om voldoende te verdienen, zonder dat dit gebeurt.	Met mijn werk raak je soms een beetje verveeld en eenzaam.
Hoe kan ik het leven spannender maken?	Ik ken van alle schapen hun naam en hun gewoonten.
Ik ga klagen dat ik niet genoeg hulp krijg.	Ik vind het soms erg prettig om wat gezelschap te hebben.
Snel, kom helpen, er loopt een wolf op de heuvel.	Ik begin me af te vragen of je wel echt een wolf hebt gezien.
Ik zeg het je Dirk, als het nog eens gebeurt, doe dan alsof je niks hoort.	We werken goed samen en helpen elkaar als het nodig is.