

Elk idee dat ik bedenk, elk woord dat ik zeg,
dat gaat op reis naar buiten, eindeloos ver weg.
En als een fles drijvend op de oceaan,
weet echt niemand waar het aan land zal gaan.

*(Maud Kerry
Betover de tulpen, 1914)*