

**Koopman**

**Dorpelingen**

**Beest**

**Belle**

**Zusters**

## Sessie 44. Belle en het beest

Ik zag iets moois in hem.	Ik ben gevangen in dit lichaam.
Wat iemand is, is belangrijker dan hoe hij er uit ziet.	Ik ben niet slecht en ik doe niemand kwaad.
Mooie cadeaus interesseren me niet.	Waarom doen mensen mij pijn?
Ik leerde dat je angst kunt overwinnen.	Ik heb iemand nodig die herkent wat ik echt ben.
Hoe meer ik wist, hoe meer ik van gedachten veranderde.	Ik verlang naar vrijheid.
Het is mijn plicht om dit te doen.	Gelukkig hoefden niet wij niet te gaan.
Ik ben bang om op bezoek te gaan.	Hoe kunnen we haar leven gelukkiger maken?