

**Mening in  
1381**

**Mening  
Nu**

**Niet waar  
of  
Valt niet  
te zeggen**

## Sessie 68. Uitspraken over Wat Tyler

Mensen moeten niet als slaven hoeven werken alleen maar omdat ze arm zijn.	We hebben het recht om in opstand te komen, als we verschrikkelijk behandeld worden.
Er zijn andere manieren op een ruzie of verschil van mening op te lossen. Bijvoorbeeld er over te praten.	De oorlog met Frankrijk kan ons niet schelen. Waarom zouden we extra belasting moeten betalen?
Recht moet er voor alle mensen zijn, niet alleen maar voor sommige mensen.	Mensen ophangen is prima om duidelijk te maken dat je niet met je laat spotten.
Een jongen van 14 zou niet de zware beslissingen van een koning moeten hoeven nemen.	De koning was geen man van eer. Hij hield zich namelijk niet aan zijn beloften.
Het is prima om een belofte aan de boeren te breken als die boeren je toch niets kunnen maken.	Ophanging is alleen maar wat de opstandelingen verdienen.
Het leven is kostbaar. We moeten mensen niet ophangen.	Zelfs iemand waarvan je denkt dat die een moord gepleegd heeft mag je niet voor straf doden. Want stel dat je er later achter komt dat hij de moord toch niet gepleegd heeft?
De koning was niet hard genoeg tegen de boeren. Hij zei ze alleen maar dat ze in vrede naar huis moesten gaan.	De burgemeester van Londen, Heer Walworth, is een moordenaar.
Het is het recht van iedere burger om iemand te doden die de koning bedreigt.	De koning en de kerk zijn heel belangrijk in ons leven.
Belastingen moeten eerlijk zijn voor iedereen.	

## Zaterdag, 15 juni 1381

Wat Tyler, leider van de boerenopstand is dood.

De boeren waren in opstand gekomen tegen hun slavernij. Ze wilden niet meer voor niets werken op de landerijen van de kerk en ze wilden minder belasting betalen aan de koning. De belastingen werden volgens hen alleen gebruikt om de oorlog tegen Frankrijk te betalen.

Onze jonge koning, Richard de Tweede, vreesde voor zijn leven vanaf het moment dat het boeren gepeupel naar Londen waren gekomen. Het waren er wel 60.000. Ze waren de stadspoorten binnen gelaten door mensen die met hen samenzweerden. Eenmaal in de stad staken ze het paleis van Heer Jan van Gent in brand, een vriend van de koning. Daarna staken ze alle gebouwen van de belastingdienst in brand.

Gisteren ontmoette onze moedige koning de boeren aan de rand van de hoofdstad. Daar gaf hij toe aan alle eisen van dat gepeupel en vroeg hen in vrede naar huis te gaan. Maar in plaats van de koning te bedanken, hakten ze het hoofd af van een belastingophaler en van een leider van de kerk.

Deze morgen sprak de koning toch opnieuw met hen af, ditmaal net buiten de stadsmuren. Opnieuw beloofde hij de boeren dat hij zou toegeven aan hun eisen. Maar wat deden ze uit dankbaarheid? Ze bedreigden onze koning! Heer Walworth, de burgemeester van Londen, doodde toen met zijn zwaard hun leider, Wat Tyler.

## Ruim 600 jaar later

Bedenk dat alles wat we over Wat Tyler weten, komt van mensen die aan de kant van de koning stonden. Zij waren namelijk de enigen die konden schrijven. Kinderen van armen moesten werken en mochten niet naar school om te leren schrijven.

De boeren waren eerst netjes en ordelijk naar Londen gekomen om bij de koning te protesteren. Hun protest was uit de hand gelopen toen ze dronken werden, gebouwen in brand staken

en begonnen te plunderen. Het was daarom moedig van de koning dat hij naar ze toe ging om met ze te praten. Vooral als je bedenkt dat de koning toen nog maar 14 jaar was!

Maar de koning brak zijn beloften. Sommige van de opstandige boeren werden opgehangen. De anderen bleven in slavernij en moesten nog altijd voor niets werken op de landerijen van de kerk. De enige belofte waar de koning zich aan hield was dat hij de boeren voortaan iets minder belasting liet betalen.

Sessie 68. Afbeeldingen bij Wat Tyler



Wat Tyler gedood door burgemeester Walworth.