

Sessie 84. Aanwijzingen bij 'De verdwenen professor'

De professor had niet in zijn bed geslapen. Het was 9 uur 's ochtends toen dit werd ontdekt.	Willem Bekker en Ben Kleingeluk zouden de professor idee steunen op de vergadering in IJmuiden.
In opdracht van de kapitein doorzocht de bemanning het schip om de professor te vinden. Ze vonden hem niet.	De veerboot vaarde 's nachts van Newcastle in Engeland naar IJmuiden in Nederland.
Veel bedrijven zouden het idee van de professor graag willen hebben.	Professor Kingston had lang en vaak tot diep in de nacht aan zijn idee gewerkt. Sommige mensen vonden dat hij zich de laatste tijd vreemd gedroeg.
'Het is verbazend hoe vaak mensen overboord springen,' zei een matroos tegen Ben Kleingeluk. 'Ze moeten zich wel erg ongelukkig voelen om dat te doen.'	Professor Kingston was een echte denker. Een academicus zoals dat heet. Hij had nooit tijd voor sport en zwemmen kon hij niet.
Twee jaar geleden was er een poging geweest om professor Kingston te ontvoeren. De politie kon niets bewijzen, maar dacht dat de daders van een bedrijf waren dat het idee van de professor wilde	Jill Abrams was de trouwe assistent van professor Kingston.
Professor Kingston had vaak tegen Jill Abrams gezegd hoe fijn het zou zijn om een nieuw leven te beginnen zonder alle stress van het werk dat hij deed.	Vanuit Nederland is het makkelijk om de grens over te steken naar andere landen.
Professor Kingston leidde een eenvoudig leven en hij gaf weinig geld uit. Zijn collega's plaagden hem wel eens dat hij al zijn geld op een geheime Zwitserse bankrekening moest hebben gezet.	De bemanning doorzocht niet de vrachtwagens die op de veerboot meevaardden.
De veerboot heette 'De trots van Vlaanderen' en was nieuw op de route.	Kapitein Rasmussen wilde snel aanmeren in IJmuiden omdat anders de vrachtwagens niet op tijd zouden zijn.
Piet Derksen, de dek officier, zag dat een Engelse vrachtwagen geen lading mee had. 'Vreemd,' had hij gedacht. 'Die komt zeker een lading ophalen in Nederland.'	Veel vrachtwagens hebben grote cabines met een slaappleaats achter de stoelen.
De douane hield geen vrachtwagens aan voor controle. 'Ze zijn zeker aan het staken,' grapte een chauffeur.	Professor Kingston vertelde niet graag over zijn verleden. Hij was opgegroeid in Oost Duitsland toen dat nog een communistisch land was. 'Kingston' was niet zijn echte naam.
Iedereen vond Willem Bekker een eerlijke en betrouwbare man, maar mensen vonden Ben Kleingeluk niet zo aardig. Hij had vorig jaar problemen gehad met de Belastingdienst.	De barman van het restaurant verklaarde dat professor Kingston en twee anderen tot 1 uur 's nachts aan de bar hadden gezeten.
Het idee van de professor was veel geld waard.	'Mensen lossen niet zomaar in rook op,' zei Willem Bekker.