

## Sessie 98. Aanwijzingen bij 'De verdwenen fiets'

Patrick heeft een krantenwijk. Hij bezorgt op alle dagen van de week de krant, behalve op zondag.	Om half drie kwam de buurman, meneer Poorter, langs toen hij zijn hond uit liet. Hij zag dat het tuinhek open stond.
Even voor drie uur op zondag zag mevrouw Genco, die naast meneer Poorter woont, een bestelbus in de straat stoppen.	Een jongeman in een zwart jasje opende de achterklep van de bestelbus maar mevrouw Genco kon het niet goed zien door de bomen.
Karel Smitse zag zondag bij het station een fiets die op de fiets van Patrick leek. Voordat hij dichterbij was gekomen, was er een oudere man met een rode wollen muts uit het station komen lopen. De man was op de fiets gestapt en weggereden. Dat was om een uur of vijf geweest.	Zaterdag om vier uur had mevrouw Genco de deur open gedaan voor een man. De man was een jaar of dertig en kaal.
De kale man had mevrouw Genco gevraagd of ze de bomen wilde laten snoeien en hij was niet erg blij geweest toen ze zei dat ze dat niet wilde.	Patrick woont met zijn ouders op de Kerkstraat 29 in Brugakker.
Op zaterdagmiddag kwam een jongen van school langs het huis van Patrick. De jongen was bijna gestruikeld over een losse veter. Hij herinnert zich dat het tuinhek dicht was.	De bewaker van het station kan zich niet herinneren of er op zondag een oudere man met een rode wollen muts in het station is geweest.
Karel Smitse heeft ook een krantenwijk, maar zijn fiets is al heel lang stuk. Hij doet nu elke dag erg lang over het bezorgen van de kranten.	De politie vertelde Patrick's vader dat er de laatste weken een hele reeks inbraken in de buurt zijn geweest.
Vooraf schuren en garages waren het doelwit bij een hele reeks inbraken de laatste tijd. Bij die inbraken zijn veel spullen gestolen.	Patrick's vader was kwaad omdat Patrick niet goed voor zijn fiets had gezorgd.
Zijn vader had Patrick al vaak gezegd dat hij zijn fiets op slot moest doen als hij hem ergens neerzette.	Twee jongens waren gezien toen ze zondagmiddag voor het huis van Patrick rond hingen. Ze vroegen meneer Poorter hoe laat het was.
Meneer Poorter had een paar maanden geleden geklaagd dat Patrick en zijn vrienden op de stoep fietsten.	Mevrouw Genco had een paar weken geleden een inbraak gemeld bij de politie.
Meneer Poorter is met pensioen en leeft alleen met zijn hond. Patrick bezorgt de krant bij hem.	Brugakker is een welvarende wijk waar mensen wonen die zeker niet arm zijn.
Patrick ging het weekeinde met zijn ouders naar een pretpark. Hij had er naar uit gekeken en had het er de hele week over gehad.	Mensen in een nabije straat herinneren zich een man die aanbelde en vroeg of ze hun bomen wilden laten snoeien. Bijna niemand herinnert zich dat de man kaal was.

## Sessie 98. Aanwijzingen bij 'De verdwenen fiets' (vervolg)

<p>Robert en Tim Vergeer zijn allebei twaalf jaar en ze zijn kort geleden in de Appelstraat komen wonen.</p>	<p>De Appelstraat is 5 minuten lopen van het huis van Patrick.</p>
<p>Op een dag toen Patrick door de Appelstraat fietste, was hij aangehouden door een tweeling die zijn fiets bewonderden.</p>	<p>Patrick's fiets was duidelijk herkenbaar omdat zijn naam in zwarte letters op het stuur stond.</p>
<p>Patrick's vader belde de politie de ochtend nadat de fiets was gestolen.</p>	<p>Meneer Poorter liep elke dag langs het huis van Patrick om zijn hond uit te laten.</p>
<p>Op zondag middag was er een bestelbus gezien in de Appelstraat. Er zaten twee mannen in.</p>	<p>Mevrouw Geertsen woont in de Appelstraat op nummer 7.</p>
<p>Een man in een zwart jasje belde zondag middag bij mevrouw Geertsen aan. Hij vroeg of ze haar bomen wilde laten snoeien en of ze spullen had die ze kwijt wilde.</p>	<p>Tim Vergeer had op school strafwerk gekregen omdat hij een sleutelhanger had gestolen.</p>
<p>De vader van Robert Vergeer is een fan van de voetbalclub van de stad. Hij draagt vaak een rode wollen muts als er een wedstrijd is.</p>	<p>Patrick's moeder zegt dat meneer Poorter alleen maar moppert omdat hij helemaal alleen leeft.</p>